



Jochem Blaauboerstraat 4
1751 CJ Schagerbrug
0224-571626
info@obszwanenest.nl
<http://www.obszwanenest.nl>

Nieuwsbrief 11-11-2016

Kalender

11-11	Keuvelkeuring 17:30- 19:00 uur
15-11	MR
5-12	Sinterklaasviering

Lichtjesavond

Donderdagavond hebben alle kinderen vol trots hun lampionnen laten zien aan ouders, verzorgers, opa's, oma's, vrienden etc. Een gezellig samenzijn! De klassen waren versierd en verlicht door de kinderen en de leerkrachten.

De jury van de keuvelkeuring gaat het nog lastig krijgen vanavond. De keuvelkeuring is vanavond in het lokaal van groep 7.

Deze avond is zeer succesvol verlopen door, onder andere, de grote inspanningen van de ouderraad.

Leerlingenraad

De leerlingenraad van 't Zwanenest is een feit! Na presentaties en verkiezingen in de groepen 5 t/m 8 is er een leerlingenraad ontstaan. De leden zijn: Casey & Luke Onos uit groep 5, Nikki & July uit groep 6, Olivier & Esmée uit groep 7, Jerome & Meike uit groep 8.

Volgende week vrijdag heeft de leerlingenraad hun eerste bijeenkomst. De bijeenkomsten gaan onder begeleiding van juf Judith. Deze eerste bijeenkomst wordt er een voorzitter en een secretaris gekozen. Ook maken ze een ideeënbus.

De leerlingenraad is er voor álle leerlingen uit de school. Als er vragen zijn of er zijn klassen die graag iets willen, kunnen ze hun ideeën met de leerlingenraad delen door het op te schrijven en in de ideeënbus te doen. De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer per 6 tot 8 weken.

Start Schoolfruit

Deze week zijn we gestart met het schoolfruit. In de eerste week is de animo onder ouders fantastisch! Een tafel vol enthousiaste mensen die meehelpten om het fruit te snijden voor alle groepen. De kinderen hebben heerlijk gegeten in de appels, peren en ananas.

Groepsnieuws

Groep 1-2

Thema:

We zitten volop in het thema 'Een heel jaar rond'. We richten ons voornamelijk op de herfst, maar ook het weer en de seizoenen komen aan bod.

Het hoogtepunt tot nu was de herfstwandeling. Met de kinderen liepen we een rondje Schagerbrug. We hadden plastic tassen mee om onze herfstvondsten in te doen. We vonden vooral heel veel bladeren, maar ook verschillende paddenstoelen. Van de bladeren hebben de kinderen geleerd dat ze in de herfst verkleuren in bruin, rood, geel, oranje of zwart, omdat ze geen 'eten' meer krijgen van de boom.

Van de verschillende paddenstoelen hebben we een foto gemaakt en in de klas opgehangen. Via 'google-afbeeldingen' hebben we met de kinderen dezelfde paddenstoelen opgezocht om er zo achter te komen hoe de paddenstoelen heten.

11 november:

De kinderen zijn al helemaal klaar voor 11 november. Ze hebben hard gewerkt om hun herfst-lampion af te krijgen en veel gezongen om alle Sint Maartenliedjes uit hun hoofd te leren. Het resultaat is om trots op de zijn, kanjers!!

Het was ook erg interessant vonden de kinderen om naar juf te luisteren die het verhaal van het ontstaan van Sint Maarten ging uitbeelden. Soldaat Sint Maarten wilde graag delen en iedereen blij maken en daar plukken wij nu op 11 november nog de vruchten van met keuvelen.

Wel en wee in de klas:

Juf Debbie heeft afgelopen donderdag haar verjaardag in de klas gevierd. De kinderen hebben haar toegezongen en haar hun zelfgemaakte cadeau gegeven. Juf Debbie verwende de kinderen met heerlijke appelflappen.

Afgelopen week zijn de fruitdagen weer gestart in de hele school. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen fruit van school (gesponseed vanuit de EU).

De kinderen hoeven deze dagen dus alleen zelf drinken mee te nemen naar school!!

Afgelopen woensdag is het Sinterklaasjournaal weer begonnen. Wij volgen dit ook in onze groep. Elke dag zullen we met de kinderen naar het Sinterklaasjournaal kijken. Vanuit de handleiding die bij het journaal hoort, zullen wij ook verschillende verrassende dingen aanbieden aan de kinderen. Dit loopt synchroon met de gebeurtenissen uit het Sinterklaasjournaal.

OPROEP:

Voor donderdagmiddag 24 november zoeken wij hulp(groot)ouders die willen helpen bij het bakken van cakejes. Dit heeft ook te maken met het Sinterklaasjournaal.



Gym op dinsdag en donderdag

Welkom:

Onze groep is weer uitgebreid met een nieuw leerling: Phyllon van Grondelle. Welkom in onze groep! Fijn om jou er bij te hebben in de klas. Wij wensen jou en jouw ouders een fijne schooltijd toe.



Groep 3

We hebben hele mooie lampionnen gemaakt waar we vanavond mee gaan lopen langs de huizen. We zingen liedjes die we in de klas hebben geoefend. We zijn met rekenen aan het oefenen met erbij en eraf sommen. We kennen nu al bijna alle letters, deze week hebben we de w en de o erbij geleerd.



Groep 4-5

Afgelopen twee weken hebben we onwijs hard gewerkt aan de lampionnen. De kinderen hebben zelf bedacht wat voor lampionnen ze gingen maken. Uiteindelijk is er gekozen voor een pikachu, een spookje en een pandabeer! Gezamenlijk hebben ze de klas omgetoverd tot een bos, waar spookjes rondspoken en pikachu's en pandaberen rond lopen. Bij deze willen we Jantina en de moeder van Jelle bedanken voor de extra handen!



De komende weken gaan we in groep 4/5 veel oefenen met de tafels! Dit gaan we doen aan de hand van spelletjes/computer/werkbladen. Hoe meer ze oefenen, hoe beter! Uiteindelijk mogen de kinderen zelf aangeven wanneer ze een tafel beheersen en deze aan juf laten horen zodat ze een tafeldiploma kunnen halen.

Voor de leerlingenraad hebben we verkiezingen in de klas gehouden. Onze klassenvertegenwoordigers zijn geworden: Casey en Luke! De mannen hebben er veel zin in en we hebben er het volste vertrouwen in dat zij onze belangen kunnen vertegenwoordigen.

Groep 7

Lampionnen

We gingen lampionnen maken en we mochten zelf kiezen wat we gingen maken zoals een eend, smiley, kubus en nog een Willie Wortel. De eerste dag konden een paar kinderen niet aan de lampion omdat er geen karton was, we hadden ongeveer een week de tijd. Het was super leuk, gezellig maar voor sommige kinderen ook stressend omdat ze bang waren dat hun lampion niet o tijd klaar zou zijn. Donderdag avond kwamen de ouders de lampionnen bewonderen. Laat Sint Maarten maar komen!!



Blink!

Blink studio is een soort aardrijkskunde dat meester Ben geeft. We leren met een blad en de les krijgen we op het digibord met filmpjes en plaatjes. Op deze manier leren we hoe alles werkt. Wij hebben al een paar thema's gehad zoals T-rex en natuur. Bij natuur moesten we in tweetallen werken en kregen we klei, zand en veen. Je grond halen en het vergelijken met klei, zand en veen. Ik vond dit leuk om te doen omdat je dan lekker naar buiten mocht met je groepje.



Groep 6-8

We hebben leuke lampionen gemaakt. Vanavond (10 november) is het lichtjes avond. Morgen is het 11 november. Dan kunnen we veel snoep halen. We hebben een filmpje gekeken over hoe het Sint Maarten feest is ontstaan. Sint Maarten was een soldaat. Hij zag een zwerver en die had helemaal geen kleren. Hij sneed zijn mantel doormidden en gaf de helft aan de zwerver. Hij droomde over Jezus in die mantel en zag dat als teken dat hij uit het leger moest en monnik moest worden. Hij ging de mensen helpen. Hij werd zelfs heilig verklaard. Nu vieren we ieder jaar op zijn sterfdag (11 november) Sint Maarten. De mensen aan de deur zijn dan net zo vrijgevig als Sint Maarten.
Groetjes van groep 6-8

